



INHOUD

01. INHOUD/Gedicht
02. Bestuurspagina
03. Info-activiteiten
04. Kerstmiddag 2024/ Nieuwjaar 2025
05. Pelgrims van hoop 2025
06. ALV 2025
07. Musical '40-'45
08. Verhaal: Laatste wensen
09. Verhaal: Help
10. Column: Adrie
11. Dorst naar eenvoud
12. Contributie/levensverhaal Emmy
13. Kerstpakketten actie 2024
14. Recept
15. Puzzel
16. Bestuur/wie doet wat



Laten we er liefdevol jaar van maken samen!

INLEVERDATA VOOR DE EB

Kopij EB t/m woensdag d.d.: inleveren	EB nr. in 2025	EB verschijnt vanaf:
12 februari	334	27 februari
12 maart	335	27 maart
16 april	336	01 mei
14 mei	337	29 mei
11 juni	338	26 juni
13 augustus	339	28 augustus
10 september	340	25 september
15 oktober	341	30 oktober
12 november	342	27 november

Het nieuwe jaar 2025

Het lijkt alweer dat de feestdagen ver achter ons liggen. Het is half januari en het gewone leven gaat verder in 2025. Toch is het goed om nog even terug te kijken, maar vooral wat gaan wij doen met onze goede voornemens voor 2025. Dit geldt zeker ook voor onze KBO Zeewolde. Als je in de weken voor de feestdagen de media volgt op radio en televisie en in kranten, is het een hectische tijd. Wij zijn overal druk mee en zelfs de supermarkten moeten de kerstdagen open zijn. Ik weet niet hoe u allen dat ervaart maar bij mij komt het over als dat wij voorbijgaan aan het mooie feest van Kerstmis. Laten wij vooral samen, alle generaties met elkaar in alle rust dit feest beleven en vieren. Of zijn wij als senioren niet meer van deze tijd? Dat de maatschappij veel verandert ondervinden wij allen dagelijks. Maar dat betekent nog niet dat al het goede overboord wordt gezet. Geniet van de mooie momenten samen binnen gezin met kinderen en kleinkinderen zeker bij de feestdagen. Daarnaast is de vele verlichting bij de huizen en de lichtjestoer mooie aanvullingen bij deze donkere dagen in het jaar. Ook met de jaarwisseling hebben wij genoten van het prachtige siervuurwerk. Natuurlijk zijn er altijd mensen die er anders over denken en dat mag, wij hebben gelukkig niet allemaal dezelfde mening. Dat zien wij de laatste tijd ook bij de activiteiten die wij als vereniging organiseren. Natuurlijk horen wij graag reacties, positief of negatief. Daar kunnen de mensen van de activiteitencommissie een volgende keer wat mee. Maar wij zien ook leden vroegtijdig de zaal verlaten met ook kritische verhalen naar buiten komen, wat niet in het belang is van onze vereniging. Door af te haken weet men ook niet hoe de bijeenkomst daarna verder is verlopen. Opmerkingen horen wij graag zodat wij kunnen samenwerken aan mooie bijeenkomsten in het komende jaar.

Niet alleen de maatschappij verandert heel snel, het lijkt soms wel dat de wereld in brand staat. Elke dag op het nieuws berichten over oorlogen en weer zoveel doden. Vele aanslagen op onschuldigen in steden en dorpen. De tegenstellingen tussen mensen worden groter, ook in ons eigen land. De polarisatie neemt toe en wij hebben in onze ik-maatschappij weinig oor voor de mening van de ander. Toch denk ik dat wij alleen samen aan een wereld van hoop kunnen bijdragen. Ook paus Franciscus vraagt hier aandacht voor in zijn autobiografie. Als we willen begrijpen hoe vrede tot stand komt en kracht willen opbrengen om vrede te stichten, laten we dan allemaal weer klein zijn. Als een kind hand in hand met opa.

Als wij nu vooruitkijken naar het komende jaar zijn er toch wel een aantal zaken die wij als bestuur graag willen delen met de leden. Wij horen allemaal dat het leven van elke dag steeds duurder wordt. Dit ondervinden wij ook bij onze activiteiten. Daarbij staan wij dan als bestuur voor de keuze. Gaan wij de contributie verhogen of moeten de deelnemers aan de activiteiten bij elke bijeenkomst de kosten betalen? Hierbij zien wij ook dat het aantal leden zowel landelijk als bij ons terug loopt. De algemene ledenvergadering moet voor ieder lid gratis blijven. Heeft u suggesties of ideeën, schroom niet en laat het ons weten. De jaarvergadering in maart is daar een mooie gelegenheid voor.

Ook in het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar actieve vrijwilligers. Wij zijn nog steeds trots op een volledig KBO bestuur van zeven personen. Om ons heen zien wij bij vele verenigingen al problemen. Maar ook wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor onze activiteiten. Vooral de wekelijkse bijeenkomst heeft vooral onze aandacht nodig. Zijn er naast het kaarten andere mogelijkheden en hoe zetten wij dit dan rond? Daarom nu een dringende vraag, wie wil met ons de kar trekken voor de komende jaren? Bent u dat zelf of weet u leden die wij kunnen vragen. Het bestuur hoopt vele leden te ontmoeten bij de activiteiten in het komende jaar. Samen maken wij er weer een boeiend jaar van met vele verschillende bijeenkomsten. Laten wij positief hand in hand 2025 invullen voor de KBO Zeewolde

Het Bestuur Piet Verschure



Datum.	Onderwerp	Locatie/organisator: Activiteitencommissie
Februari 2025	Senior web.	Welzijn Zeewolde/ datum, houd Zeewolde Actueel in de gaten
Donderdag 13 maart	Jaarvergadering met maaltijd	Open-Haven
Donderdag 24 april	Musical 40-45	Barneveld

* Wijzigingen voorbehouden

Annuleringsregeling:

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:

Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving gemeld is.

Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit,

moeten administratiekosten betaald worden: activiteit tot € 30,- : € 5,- en activiteit boven de € 30,- : €10,- .

Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij die geen restitutie bij annulering door een lid verleent.

Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten: activiteit.kbo@outlook.com



ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN:

- Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten om b.v. gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten, een goed gesprek bij het genot van een kopje koffie of thee.
- Op vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u. in Open Haven en de Meermin voor een kopje koffie of thee.



Oproep:

De activiteitencommissie is op zoek naar activiteiten welke wij voor onze leden zouden kunnen organiseren. Vooral de opening van het seizoen en de Kerst vraagt om extra input.

Heeft U een idee?? Schroom niet om deze met ons te delen.

Mail gerust naar: activiteit.kbo@outlook.com



GEZOCHT!!

**Gastvrouwen/gastheren of
barmedewerkers**

Wie komt ons gezellige team versterken?

Bel of mail dan met

Maria te Molder.

Mob. 06-121 217 91

mail: mtemolder@hetnet.nl



**Brengt u een lid aan bij de KBO
dan krijgt u een taartje cadeau**

Levensverhalen:

Lieve leden, hoe mooi zou dat zijn, om je levensverhaal met elkaar te kunnen delen.

Wij zijn op zoek naar de levensverhalen die u met ons zou willen delen. Hoe is het dorp ontstaan en wat voor leuke dingen heeft u beleefd?

Allemaal hebben we wel heel veel levenslessen gehad.

Bij deze doe ik een oproep aan u om de Even Bijpraten meer levensinhoud te geven.

Voor en met elkaar!

Dat is het motto voor komend seizoen!

Wie is de volgende?

Helpt u mee een mooie EB te maken?

redactie.ebzeewolde@hotmail.com



Kerst in Open Haven

FOUTE SITTEAM



Ditmaal was het foute kerstteam uitgenodigd om deze kerstbijeenkomst in te vullen. Dat het fout was bleek wel na afsluiting van de bijeenkomst. Iedereen was in chaos verwickeld.

Na de gebedsdienst, onder leiding van Pastor Paul en na het zingen van de traditionele kerstliederen was het tijd om aan te schuiven voor de lunch. Ditmaal een twaalf uurtje (soep, sandwich kroket, salade en diverse soorten broodbeleg).

Deze ingrediënten zorgden ervoor dat we met een volle maag aan het middagprogramma zouden beginnen.

Onder leiding van de kerstman (of was het een vrouw) een wandelende kerstboom volgehangen met bingoballen en een elf werd er gestart met de bingo (was wel doorgestoken kaart) Iedereen had dezelfde bingokaart dus chaos alom. Engelse kerstliedjes bij niet Engelssprekenden (chaos alom). Toren bouwen van satéprikkers en spekkies (chaos alom) en niet te vergeten de karaoke (chaos alom). Als afsluiting ontving iedereen een kerstbonus of was het een kerstboom(dus) (chaos alom). Oftewel de middag werd in chaos afgesloten. Volgend jaar.....!!



Nieuwjaarsbijeenkomst 2025 in Open Haven.



Op 9 januari werd de traditionele nieuwjaarsborrel van de KBO in Open Haven gehouden. Ditmaal was er een meezingmiddag georganiseerd onder leiding van de Shanty Singers "De Trossen Los".

Maar eerst werden de leden ontvangen met koffie/thee en uiteraard een versgebakken oliebol van bakkerij "De Toren".

Hierna konden we naar de "concertzaal" waar de boeken en het koor al op ons stonden te wachten. Alle liederen passeerden de revue.

Van ketelbinkie tot het kleine café aan de haven. Alles werd met volle borst meegezongen.

Het leek wel een koor van 80 personen!! In de pauze werden de leden voorzien van een hapje en droogje, welke gretig aftrek vonden. Na de pauze nogmaals vol goede moed naar het tweede optreden.

Met schorre stem werd de middag afgesloten met een afzakkertje. Het jaar 2025 is goed begonnen!!



Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn





Pelgrims van hoop

Hymne voor het Jubeljaar 2025

Refrein



Vlam van lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.



Gij, de bron van vred' en eeu-wig le-ven, laat ons vei-lig voort-gaan aan uw hand.



1. Al - le lan - den, vol - ke - ren en ta - len
2. Goe - de God, ge - dul - dig, vol er - bar - men,
3. On - ze o - gen zien de nieu - we mor - gen.



die in nacht en duis - ter - nis ver - dwa - len,
toon uw trouw aan klei - nen en aan ar - men.
Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor - gen,



zien een licht: uw Woord komt hen be - zoe - ken.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieu - we aar - de.
zendt ons uit: 'Ver - kon - digt al - ler - we - gen:



Wie ge - bro - ken is, mag uw Zoon ont - moe - ten. Vlam van
Zend uw A - dem, God, laat ons niet ver - har - den.
Ik ben God-met - u. Ga, ont - vang mijn ze - gen!

De Paus heeft een boek geschreven dat eigenlijk na zijn dood uitgegeven zou worden.

In verband met wat er in de wereld nu afspeelt, heeft hij het boek daarom eerder uitgebracht.

Op woensdag 14 januari is deze uitgebracht en beschikbaar.

Voor deze gelegenheid is dit lied gemaakt met dezelfde naam als het boek.

We zullen dit regelmatig zingen in onze parochie.

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV): 13 maart 2025

Datum: 13 maart 2025
Tijdsduur: 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Open Haven
Kosten: Geen
Aanmelden voor: 6 maart 2025



Onze jaarlijkse ledenvergadering start om 12.00 uur met een gebedsviering door Pastor Paul Leferink. Hierna is er een gezamenlijke gratis Snertmaaltijd in Open Haven.

Uiteraard kunt u ook vanaf 12.15 uur inlopen als u niet naar de gebedsviering komt.

Het tijdschema voor deze bijeenkomst is:

11.50 uur	Inloop
12.00 uur	Overweging
12.30 uur	Snertmaaltijd (koffie/thee)
13.15 uur	Aanvang Algemene Leden Vergadering*
14.30-17.00 uur	Presentatie Veteranen Search Team (VST) (consumpties zijn voor eigen rekening)



Het VST is een noodhulporganisatie die de politie ondersteunt tijdens zoekacties naar vermiste personen. De vrijwilligers van het VST staan 24/7 paraat voor de samenleving om iemand thuis te brengen.

*De Agenda en bijbehorende vergaderstukken worden u apart toegezonden.



Aanmelden voor de lunch en evt. dieetwensen op onderstaand email adres:

activiteit.kbo@outlook.com

onder vermelding van: **lunch ALV 2025 + het aantal personen**



Speciale aanbieding bezoek Musical '40-'45 op 24 april 2025

De activiteitencommissie heeft in samenwerking met Eemland reizen een reservering kunnen vastleggen voor de Musical '40-'45.

Datum: 24 april 2025
Tijdsduur: 19.00-23.45 uur
Locatie: Opstaplocatie de Sfinx
Kosten: € 85,00 p.p.
Exclusief consumpties
Aanmelding voor: 18 februari 2025



Het verhaal:

Een verhaal over twee broers die na het bombardement van Rotterdam elk een andere kant van de strijd kiezen.

Rotterdam, net na de eerste wereldoorlog.

Dirk en Louis worden met een jaar verschil geboren.

Ze groeien op in een warm nest.

De broers worden hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken.

Tot het onvermijdelijke gebeurt: De Tweede Wereldoorlog

breekt uit en dat laat diepe sporen na in elke huiskamer, in elk gezin.

Ook in het gezin van Dirk en Louis.....

De Musical staat bol van spectaculaire scènes en speciale effecten. Beeld en geluid zullen U bij de keel grijpen. Rijdende tribunes zijn een onderdeel van de vele technieken welke er gebruikt zijn.

De planning is:

19.00 uur Opstappen
± 23.30 uur Terug in Zeewolde

De volgorde van aanmelden bepaalt of u mee kunt met deze unieke busreis. Wij hebben maximaal 50 zitplaatsen kunnen reserveren op basis van 2^e rang.

Aanmelding voor deze busreis:

Door overmaking van € 85,00 per persoon op de rekening van KBO Zeewolde:

NL33 RABO 0338150870 met vermelding van: Musical '40-'45

Tevens dient U zich ook aan te melden op activiteit.kbo@outlook.com

Dit ivm de te bepalen volgorde bij meer dan 50 aanmeldingen en communicatie van ons naar de deelnemers. Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104

Voor deze activiteit geldt de annuleringsregeling, zie EB.



Laatste wensen

Ingezonden: Toos van Stokkum

De laatste tijd merk ik dat ik er steeds vaker en ook gemakkelijker over praat.

Dat onderwerp, dat ik zolang vermeden heb en voor me uitgeschoven heb. Maar ik kan er niet langer omheen dat het steeds dichterbij komt en hoezeer ik ook mijn best doe om het te vermijden, ook ik zal eraan moeten geloven: de dood. Ging het vroeger bij feestjes meestal om kinderen en later de kleinkinderen, tegenwoordig wordt er steeds vaker gevraagd: "weet jij al wat je wilt, begraven of cremen?" Ik realiseer me steeds beter dat het voor nabestaanden wel zo fijn is als je dingen goed regelt. Ook al is het niet zo'n leuk onderwerp en kan het wellicht nog jaren duren, ik heb besloten dat ik niet langer mijn kop in het zand wil steken {Daar kan die nog lang genoeg liggen} en ben aan het regelen geslagen.



Je moet ook niet uitsluiten dat je geest al eerder gaat slijten dan je lichaam, dan valt er niets meer te regelen. Dus hebben we onlangs de notaris bezocht om volmachten te tekenen voor het geval we wilsonbekwaam worden. Toen ik een paar weken geleden achter de computer zat om een spinseltje te schrijven maar geen inspiratie kreeg, ben ik alvast begonnen met wat wensen voor mijn afscheid op papier te zetten. Immers, mijn dochter had al gevraagd: "wil je nog steeds 'Dust in the wind' mam?" Ja dus.



Maar ik wil nog zoveel dingen meer, of eigenlijk vooral ook dingen niet. Ik wil geen gezeur, maar ook geen gedweep. Gaandeweg kreeg ik steeds meer plezier in het formuleren van 'mijn laatste wensen'. Ik dacht altijd dat ik het eng zou vinden of dat ik er triest van zou worden. Maar het geeft me vooral rust. De gedachte dat het gewoon allemaal geregeld is, geeft me vertrouwen. Ik kan niet voorkomen dat de nabestaanden sowieso een lastige tijd krijgen na mijn overlijden. Er staan immers genoeg instanties klaar om een graantje mee te pikken van wat ik achter laat. Maar dan heb ik tenminste gedaan wat ik kon doen.

Belangrijker nog dan het goed regelen van dergelijke zaken is het zorg dragen voor immateriële nalatenschap: hoe wil je dat mensen later aan je terugdenken? Hebben ze je echt gekend of blijf je een mysterie? Deel herinneringen zolang het kan. Praat over wie je was, wat je hebt meegemaakt en hoe je geworden bent wie je bent. Of, als praten je moeilijk valt, schrijf het op. Toen mijn broer wist dat hij binnen afzienbare tijd zou sterven heeft hij samen met zijn vrouw alle oude foto's gesorteerd en voorzien van namen en data. Het kijkt zo iets kleins, maar het kan zo belangrijk zijn voor de nabestaanden. Want dingen vragen kan niet meer. Geef de mensen om je heen een stukje van je hart, geest en ziel. Dat is zoveel waardevoller dan geld, juwelen of een huis. Wacht er niet langer mee, want zolang je tijd van leven hebt, heb je genoeg liefde om te schenken.

Gerri



HELP...

Ingezonden: Toos van Stokkum



Laatst las ik een prachtige tekst over de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.

Het oude jaar is moe en uitgeput.

Neem zijn wijsheid en de kracht van wat je geleerd hebt met je mee, maar reken af met zijn wanhoop.

Vooraf die laatste zin zette me aan het denken. Want de laatste maanden waren voor veel mensen moeilijk. De donkere dagen, het sombere weer, de voortdurende regenval; daar word je niet vrolijk van. En de deprimerende gebeurtenissen in de wereld..."

We moeten op zoek naar lichtpuntjes, iedere dag opnieuw.

Ga het nieuwe jaar fris, vol energie en vooral vol hoop tegemoet. Velen van jullie denken nu misschien: Ja, dat klinkt leuk maar wat als je geen energie meer hebt, je ziek of uitgeput bent.

Hoe kan je dan nog hoop vinden?"

Het is moeilijk te aanvaarden dat sommige dingen niet meer kunnen, dat er zo veel wegvalt en dat je lijf niet meer doet wat je geest graag zou willen.

We ploeteren liever door dan dat we om hulp zouden vragen.

Laatst stelde ik aan iemand, die moeilijk ter been was, schuchter de vraag of een rollator niet handig zou zijn. Dat was dus geen handige vraag.....

In het beroemde kinderboek "De jongen, de mol, de vos en het paard", van Charlie Mackesy vraagt een jongen aan het paard: "Wat is de moeilijkste vraag die je ooit gesteld hebt?"

Het antwoord van het paard was: "Help".

Om hulp vragen betekent niet dat je het opgeeft, het betekent dat je weigert het op te geven!

Het moment dat je beseft dat je om hulp moet vragen kan een kantelpunt in je leven zijn.

Het kan deuren, die al lang gesloten leken, voor je openen. Het leven is nooit perfect en ook niet maakbaar. En we kunnen het zeker nooit in ons eentje. We kunnen dat wel denken en op eigen kracht willen doortobben maar dan missen we zoveel dat nog mooi had kunnen zijn.

In hetzelfde boek staat ook: "Op een dag zul terugkijken en je realiseren hoe moeilijk het was, maar ook hoe goed je het eigenlijk hebt gedaan."

Mijmeren over hoe het was hoeft niet persé aan het einde van het jaar. We kunnen iedere dag even terugblikken en de mooie positieve dingen meenemen naar de volgende dag. En als we op weg naar die volgende dag drempels tegenkomen, kunnen we om hulp vragen. En zien we anderen die ook niet over die drempel kunnen komen, dan kunnen we die zelf ook weer helpen. Zo kunnen we, elkaar helpend, iedere dag de moeite waard maken.

Gerrie Langerwerf.



Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
En weer is er een jaar voorbij en zitten we ineens in 2025.
Kerst en oud en nieuw liggen alweer een paar weken achter ons.
De gezellige kerstbijeenkomst zijn we alweer bijna vergeten.
Even uw geheugen opfrissen?
Deze werd opgeluisterd door de wandelende kerstbomen Jo en Annie en de kerstvrouw Mien
of te wel de dames van Breed Vermaak.
Het was een gezellige middag met chaotische momenten.

En verder?? Ook de afgelopen kerst weer geen wereldvrede op aarde.
Zelfs niet in ons eigen land waar het aantal bomaanslagen toeneemt.
Waarom? Wie het weet mag het zeggen, Jaloezie?
In Den Bosch woedt een dakdekkersoorlog, in Den Haag wordt een winkel opgeblazen,
enkel en alleen omdat iemand het niet kon verkroppen dat de eigenaresse de relatie met hem had
verbroken, Israëliische supporters worden opgejaagd, door oproerkraaiers die voor de gelegenheid pro
Palestina zijn en omdat de supporters Israëlieten waren of omdat ze Jood zijn en geliefden waar we
afscheid van hebben moeten nemen, maar die we voor eeuwig in ons hart meedragen.

Maar we kunnen gelukkig ook terugkijken op mooie momenten.
40 jaar Zeewolde met prachtige evenementen.
De fietstocht die bijna in het water viel, de bus tochten en meer mooie momenten.

En dan komen er de Nieuwjaarsbijeenkomsten.
Donderdag 9 januari was die van de KBO.
Een leuke middag die opgeluisterd werd door de Zeewolder Shanty Singers.
Ik was die middag even als enkele andere KBO leden druk met iets anders waardoor we er lichamelijk wel
maar geestelijk niet helemaal bij de bijeenkomst waren.
Dat krijg je met meerdere afspraken op een dag.
Daardoor heb ik de Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter in de centrale hal gemist.
Als hij al een Nieuwjaarstoespraak gehouden heeft.
Maar ik heb er wel van genoten en ik hoop u ook.
Die indruk kreeg ik wel want u zong uit volle borst mee met de bekende liedjes.

En het is verder koffiedik kijken wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat.
Zeker is dat we een nieuwe burgemeester krijgen.
Zou hij na het zien van het promofilmpje besloten hebben om te solliciteren naar de functie?
Ja mensen: Zeewolde is niet zomaar een dorp.

A3



Dorst naar eenvoud

WATER IS ZO ONGEVEER HET meest eenvoudige wat er is en het is algemeen voorhanden, althans in onze Lage Landen. We hoeven de kraan maar open te doen of het water begint al te stromen. We mopperen er soms op als het al weer regent. Mensen raken in nood bij overstromingen. Zo gewoon is water.

Maar water is niet zo gewoon! Wij mensen bestaan voor het grootste deel uit water, onze hersenen zelfs voor 90%! Zonder water kunnen we maar enkele dagen overleven. Gebieden die met droogte te kampen hebben, kunnen de bevolking niet voeden. Zonder water geen leven. Overal waar water komt ontstaat leven.

We zien hieraan hoeveel belang we moeten hechten aan iets simpels als water. Een prachtige medische uitvinding kan ons misschien een paar jaar extra op deze aardbol geven, een leuke vakantie geeft ons een gezellige tijd, maar het zijn de heel eenvoudige, simpele zaken, zoals water, die tot de kern behoren van ons menselijk bestaan. Een bijzonder drankje is soms leuk, maar heb liever dorst naar water!

Wat is nu echt belangrijk in je leven? Geluk is: je vreugde vinden in de werkelijk belangrijke zaken, in die dingen, die soms zo gewoon lijken, maar dat niet zijn.

+JAN HENDRIKS

Bisschop van Haarlem-Amsterdam

*Een waterbron
Hemelse Vader,
help mij U te zoeken
met heel mijn hart.
Geef dat mijn ziel
dorst heeft naar U
en dat Uw goede gaven
en alle inzichten
die Uw Geest mij schenkt,
in mij een waterbron worden,
"opborrelend tot eeuwig leven" (Jo. 4, 14),
een bron waar ik altijd uit zal kunnen putten,
vooral wanneer alles om mij heen
droog en dor lijkt
en mijn ziel door een nacht gaat
waarin uitzicht ontbreekt.
Voed mijn ziel, Heer,
les mijn dorst,
niet voor even,
maar laat in mij een bron ontstaan
van levend water,
waaruit ik kan putten
altijd en eeuwig.
Amen.*

Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst in Open Haven op 09 januari

Na de gezellige Kerstdagen werd het oude jaar afgesloten en het nieuwe jaar 2025 ingeluid.

De leden werden allen welkom geheten door de activiteitencommissie van de KBO. Met een oliebol en een kopje koffie of thee werd het gaandeweg een gezellige middag. De leden hebben alles bij kunnen praten en gedeeld. Maar voor ons was er nog een verrassing. Wij werden naar de grote zaal begeleid waar Shantykoor "De Trossen Los" ons welkom heetten. Zij stonden voor ons al klaar en op hun plaats. Nou en of, ze zijn losgegaan.

Met de klanken van mooie zeemannsliederen door eenieder heel herkenbaar, werd het zowaar een feest om te luisteren maar nog leuker om mee te zingen. Er waren boeken waar men enthousiast uit mee kon zingen. Bv "Het café aan de haven", heel erg leuk gedaan. Het was fijn te zien hoe alle leden straalden. Ook werd er door een oud lid van het koor "De Zeewolder Song" heel mooi gezongen een lied over ons eigen dorp, dat heel goed ontvangen werd. De allerbeste kok, gezongen en voorgedragen door John Amersfoort werd heel goed gedaan. Luid applaus voor John!! Maar aan alles komt een einde, met dank aan een geweldige dirigente die het koor op spontane wijze goed heeft geleid (chapeau).

Na nog even bij een hapje en een drankje te hebben nagepraat wil ik de activiteitencommissie heel hartelijk bedanken voor deze dag welke voor haar leden is georganiseerd. In het voorjaar laten wij ons opnieuw verrassen.



Alle leden die toestemming hebben gegeven voor betaling door middel van automatische incasso: deze zal eind februari a.s. afgeschreven worden.

Die leden die niet zeker weten of de contributie automatisch afgeschreven wordt: betaal dan nog niet zelf, maar vraag dit eerst even na bij de ledenadministratie. Dit voorkomt extra kosten die het gevolg zijn van het weer terugstorten van een dubbele betaling.

Als u KBO Zeewolde nog niet gemachtigd heeft om de contributie automatisch te betalen, dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen. Het gaat om het bedrag van € 30,- per jaar en dit bespaart de penningmeester een hoop tijd. Het contributiebedrag is gering en u loopt geen enkel financieel risico want terugboeken via uw bank is altijd mogelijk. Geef de machtiging zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 15 februari, door aan de ledenadministratie dan kan uw betaling ook eind februari 2025 automatisch afgeschreven worden.

**Bent u naar een andere bank overgestapt of is uw rekeningnummer gewijzigd?
Geef dat dan alstublieft ook zo snel mogelijk door.**

Is uw emailadres en/of telefoonnummer gewijzigd, of nog niet bij ons bekend, meld dit dan ook even aan de ledenadministratie dan kunnen wij uw gegevens in ons systeem aanpassen.

Leden die bezwaar hebben tegen automatische betaling en de contributie zelf willen blijven betalen: jammer, maar wilt u hier dan vóór 1 maart 2024 toe overgaan?

Ledenadministratie : Agnes Croese emailadres: leden.kbozeewolde@gmail.com tel.nr. 06-15147565

Penningmeester: Walter Lodewijk emailadres: kbopen.zeewolde@gmail.com tel.nr. 036-5225848

Levensverhaal

Indonesia vierde feest, de mensen waren uitzinnig van blijdschap, echt waar, niet te geloven, ja echt waar. De mensen lachten en zongen en hossen door de straten, eindelijk, eindelijk, eindelijk, bevrijd van de Nederlandse overheersing van onderdrukking en slavernij, vrij vrij vrij. Nederland had landjepik gedaan 400 jaren, kun je het voorstellen, 400 jaren.

De VOC mannen hadden vrouwen nodig, van de dorpen werden jonge meisjes gehaald, en na een poosje werden kinderen geboren, de halfjes, de indo, in jaren werd een nieuw volk, de indo, half Nederlands half Indonesia, daar ben ik 1 van. Jan Pieter Zoon Koen, had bepaald dat de nazaten van Nederland ook Nederlands zijn, dus zo zijn wij de halfjes Nederlands Indisch.

De eerste president, Soekarno, zei dat alle Nederlanders het land moesten verlaten en de KNIL met gezinnen ook. De Nederlands Indonesisch, mogen kiezen: blijven, dan word je Indisch, maar wil je Nederlander worden, dan moet je ook gaan. Een moeilijke keuze. Mijn vader was KNIL militair dus moesten we wegwezen. We moesten ons geboorteland verlaten, dat was pijnlijk.

We werden ingescheept en gingen naar Australië. We werden niet toegelaten, toen gingen we naar Nederland. De oude minister Drees wist niet wat hij met ons aan moest. Nederland moest zelf nog opkomen van de oorlog wat woningen betreft, wij waren vluchtelingen, kregen van de rampenfonds warme kleding en schoenen. Het was in 1950, Nederland, een koud land en de mensen reageerden ook koud naar ons toe. Niet gewend aan kleurlingen. We hadden het heel moeilijk, in een vreemd land en niet gewenst en werden van hot naar her geplaatst. Na 2 jaar een woning, Vader, Moeder en 8 kinderen. Ik ben de oudste van de 8 en we hadden 2 oorlogen meegemaakt, maar dat is een ander verhaal.

Nu in 2025 is er nog steeds woningnood ???

Ik ben nu oma en overgroot oma, leef vrij en blij hier in Zeewolde.

Ik wens jullie allen vrede, vreugde en vrijheid toe.



Emmy Roestenburg.



Kerstpakkettenactie 2024: Het was weer een geweldige actiedag!



Op vrijdag 20 december j.l. hebben wij weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden samen met afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde. In de zaal van de PGZ stonden lange rijen stoelen met kleurige boodschappentassen klaar om gevuld te worden. Op de tafels onder de toren hebben we 's morgens al veel lekkere dingen gegroepeerd. Deze artikelen mochten we ophalen bij diverse bedrijven.

Ook hebben bijna alle basisscholen meegedaan om levensmiddelen in te zamelen, het was een behoorlijke hoeveelheid en een geweldig initiatief. En ook op de Levant is een inzameling gehouden. Allemaal heel erg bedankt.

Vanaf 's morgens 10 uur kwamen mensen naar Open Haven om hun gaven te brengen. Het was geweldig om te ervaren dat er veel mede-inwoners van ons dorp aan hun naasten denken die het wat minder goed hebben.

Nadat de vrijwilligers druk bezig geweest zijn om alles zoveel mogelijk te sorteren zijn ze begonnen om de tassen te vullen met de artikelen. Alle pakketten werden voorzien van kerstbrood, boter, koffie, thee, bonbons, chocolademelk, frisdrank, zoutjes, nootjes, ragout, pasteibakjes, soepen, wereldgerechten en allerlei andere artikelen om een feestelijke maaltijd te maken. De boodschappentassen werden weer zeer goed gevuld.



Vanwege voldoende financiële bijdragen kregen de adressen ook een vlees of vis bon. Voor de tassen van de jongeren van de Basisz en 's Heerenloo was er een munt van de Leeuw snacks toegevoegd. De AKZ schonk een cadeaubon; te besteden bij de Basisz met kerstswens voor iedereen. Ook werden er nog veel door kinderen gemaakte kerstkaarten in de tassen gedaan.

's Avonds werden de boodschappentassen door een grote groep vrijwilligers van alle kerken bezorgd. Uiteindelijk zijn er op 321 adressen een volle tas met heerlijke artikelen bezorgd. En om de vrije dagen door te komen kregen ze allemaal van een plaatselijk autobedrijf een mooie puzzel van 1000 stukjes.

Voor veel inwoners van Zeewolde was dit pakket een welkome aanvulling voor de maand december. De kerstpakkettenactie is daarom mede door u een succes geworden. We bedanken u allen heel hartelijk die hieraan hebben meegewerkt in welke vorm dan ook, want ook uw financiële steun is onmisbaar.



We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de actiedag die dan gehouden wordt op 19 december!

Namens de kerstpakkettencommissie

Tiny Schor.

VOLG JE HART

DAN KLOPT
JE LEVEN

Loesje

Recept

Regenbooglasagne

4 personen

Met deze lasagne eet je alle kleuren van de regenboog!

De kleurige laagjes zijn niet alleen een feest voor het oog, maar ook voor je buik. Mogen wij aanschrijven?

895 kcal(Voedingswaarden) 25 min. bereiden / 40 min. oventijd / 5 min. wachten

Ingrediënten:

3 eetlepel	milde olijfolie
400 gram	verse spinazie
200 gram	zuivelspread naturel
500 gram	biologische gekookte bieten
1.5 eetlepel	balsamicoazijn
1	middelgrote ui
300 gram	half-om-halfgehakt
390 gram	basis tomatensaus Italiaanse kruiden
12 bladen	biologische lasagnebladen volkoren
350 gram	pompoen lasagnebladen
200 gram	geraspte milde kaas 45+
4 eetlepel	water



1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verhit $\frac{1}{3}$ van de olie in een koekenpan, voeg de spinazie in delen toe en laat slinken. Laat de spinazie uitlekken, hak grof en meng met $\frac{3}{4}$ van de zuivelspread. Breng op smaak met peper en eventueel zout.
2. Snijd de rode bieten in stukken, doe samen met de balsamicoazijn in de hakmolen en maal grof. Snipper de ui. Verhit de rest van de olie in een hapjespan en bak de ui 2 min. op middelhoog vuur. Voeg het gehakt toe en bak 3-5 min. rul. Voeg de tomatensaus toe en roer door. Breng op smaak met peper en eventueel zout.
3. Bedek de bodem van de ovenschaal met een dun laagje tomatensaus. Bedek achtereenvolgens met $\frac{1}{4}$ van de lasagnebladen, de rest van de tomatensaus, $\frac{1}{4}$ van de lasagnebladen, de pompoenlasagnebladen en de spinazie. Dan weer $\frac{1}{4}$ van de lasagnebladen, het bietenmengsel en de rest van de lasagnebladen.
4. Meng de zuivelspread met $\frac{3}{4}$ van de geraspte kaas en het water en verdeel erover. Bestrooi met de rest van de kaas. Bak de lasagne in 35-40 min. gaar. Dek de lasagne eventueel na 25 min. af met aluminiumfolie als-ie te donker wordt. Haal uit de oven en laat 5 min. staan voor het serveren.

Combinatietip: Lekker met basilicum eroverheen.

Bereidingstip: Je kunt de lasagne 1 dag van tevoren bereiden, maar bak nog niet af.

Bewaar de lasagne afgedekt in de koelkast en bak voor het serveren af in de oven.

Eet smakelijk!



Bron: [Regenbooglasagne recept - Allerhande | Albert Heijn België](#)

Puzzel je mee?

kluchtige figuur	↓	bevroren laag	↓	begun- stiger	↓	zware balk	↓	toerist- attractie hellende weg	↓	plus
pinnig				druk	→					
	→			vakbond						
werkende vrouw		dergelijke	→			middag	→			
	→					sport- artikel				
										ik (Latijn)
graanafval		uurwerk	→					hert	→	
		Egypt. koning						Bijb. arkbouwer		
	→			drukte	→					
				snoepje						
lessen	→					Duitse keizer	→			
gerucht						Franse filosoof				
	→			Eur. ruim- tecentrum	→			vertaler		zin in voedsel
				somber						
familie lid		publieks- trekker	→							
	→	hert				rivier in Frankrijk	→			
rotzooi		gewas	→					rivier in Duitsland		ooit
	→	snoepje								
						bengel	→			
						hoeveel- heid				
veger	→							Europese Unie	→	
pl. in Colombia								voegwoord		
	→									
						plof	→			
bedekking	→			meest gaarne	→					

Zweeds puzzelen.

De omschrijvingen staan in de hokjes in het diagram.

De pijl bij het omschrijvingshokje geeft aan in welke richting het antwoord moet worden ingevuld.



Bestuursfunctie	Persoonlijke gegevens	Telefoon
Voorzitter	Piet Verschure, Dwingelderveld 5 verschurepiet@gmail.com	06 572 094 83
Secretaris	Jan Hoogeboom, Radon 33 secretaris.zeewolde@hotmail.com	036 848 62 80
Penningmeester / vicevoorzitter	Walter Lodewijk kbopen.zeewolde@gmail.com	036 522 58 48
Coördinator activiteitencommissie	Rob Thoen, Boomkleverlaan 45 activiteit.kbo@outlook.com	06 229 781 04
Ledenadministratie	Agnes Croese leden.kbozeewolde@gmail.com	06 151 475 65
Lief en leed	Ria Heinsbroek, Coulisse 7 b.n.j.heinsbroek54@gmail.com	06 465 460 03
Lid	Elly Ottevanger, Marktpad 64 elly.ottevanger@planet.nl	06 127 845 73
Leden met ondersteunende functies:		
Coördinator Belastinghulp	Jan Gordijn jgordijn1939@kpnmail.nl	036 522 62 82
Coördinator gastvrouwen Meermin	Maria te Molder mtemolder@hetnet.nl	06 121 217 91
Activiteitencommissie Aanmelding en annulering van activiteiten: activiteit.kbo@outlook.com	Rob Thoen Maria Thole	06 229 781 04 06 237 083 53
Acquisitie "Even Bijpraten"	Gerrit Thiele, de Nes 5 gerritenchristien@gmail.com	06 290 366 87
Redactie "Even Bijpraten"	Ida Hazelaar, Radon 33 redactie.ebzeewolde@hotmail.com	036 848 62 80
Kopij voor "Even Bijpraten": EB nr. 333. Febr. EB nr. 334 maart	Liefst digitaal aanleveren uiterlijk op: 15 januari 2025 12 februari 2025	
Beheer internetsite www.kbo-flevoland.nl Op deze site is "Even Bijpraten" in kleur te lezen	Ida Hazelaar, Radon 33 websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com website adres: kbo-flevoland.nl//zeewolde	036 848 62 80
Lief en leed 	Als u iemand weet die jubileert, ziek is of een attentie verdient, wilt u dit dan aan Ria Heinsbroek doorgeven? b.n.j.heinsbroek54@gmail.com	06 465 460 03
Aanmelding als lid: kan gedurende het hele jaar	Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk 1 dec., daarna loopt het lidmaatschap automatisch door tot 1 dec. van het volgende jaar . leden.kbozeewolde@gmail.com	06 151 475 65
Bankrekening KBO Zeewolde:	NL33 RABO 0338 1508 70	

Brengt u een lid aan bij de kbo,
dan krijgt u een taartje cadeau